

# *Anna Fyr – En sysling*

*9 Fäders Spår För Framtids Kunskap*



Claes Hjelm  
Brottby, Vallentuna  
juli 2022  
[clhj@outlook.com](mailto:clhj@outlook.com)



# *I Fäders Spår för Framtids Kunskap*



GUSTAV VASA TALAR TILL DALKARLARNA  
MÅLNING AV JOHAN GUSTAV SANDBERG

"Bara den som känner sin bakgrund har en framtid."  
Wilhelm von Humboldt (1767-1835)



## Förord

Genom århundradena har många av den Elfdahlska släkten passerat genom Backa. Den första som omtalas i släkten är Matts "Elfdahls Matts" Micelsson, född 1690, Hans farfar var Per Michelsson född 1612. Matts bosatte sig där 1755. Han kommer från Loka by i Älvdalen, för som det står i kyrkboken "För hungers skull".

Gemensamma blodsband finns alltså från 1612 då Per Michelsson från Älvdalen tills fram idag och det fortsätter in i framtiden. Två bröder utgör dock en vattendelare, en blir kvar i Backa och en hamnar först som dräng på Margaretagården sedan som make och pappa där. I åtta rakt nedstigande led finns alltså blodsbanden

För att skaffa sig en någorlunda bättre tillvara blev många av sönerna soldater – i hela Sverige för den delen - de fick ett torp och lite mark att odla på, dock inte i Dalarna där många var självägande torpare eller bönder.

**Claes Hjelm**

Brottby i juli 2022



## Soldaten Per Allvarsam – En vattendelare

Anders Persson som var född 1766 och son till Elfdahls Per blev antagen som soldat vid Dalregementet, Rättviks kompani som soldaten No. 59 Anders Lärka 1791. Anders Lärka – en soldat utöver det vanliga – Jag återkommer till han i ett senare avsnitt. Lika så Anders son Per Andersson blev soldat 1820 vid Dalregementet, Rättviks kompani som soldat No. 77 Per Alvarsam, Även Per Alvarsam utmärkte sig förutom att ha deltagit i krig även haft ett antal kommenderingar vid Göta Kanal bygget, jag återkommer till han längre fram.

**Första vattendelaren, Pers son, Hans Persson född 1823**, får en son som heter Fyr Olof Hansson född 1864 får en dotter som heter Elfdahls Brita Hansdotter, född 1868, gift Gudmundsson. Elfdahls Brita övertar Elfdahlsgården från sin far och lever där tillsammans med sin man fram till sin död 1943. De får inga barn tillsammans så när hon dör och bouppteckning görs, finns det ett testamente där Elfdahls Brita vill att hele hennes kvarlåtenskap inklusive fastigheten Backa 197, skall tillfalla brorsdottern Anna Andersson Fyr.

### Fyr Anna i Backa



FIGUR 1 FYHR ANNA I BACKA

Anna är född i Backa 1892. Vid någon tidpunkt har hon utvandrat till USA och hamnat i Staden Anaconda i delstaten Montana hon lär vara gift med Axel Julius Andersson. Enligt kyrkboken för tiden har Axel dött och äktenskapet upplöst enligt lagarna i delstaten Montana. Hon återvänder till Sverige efter att Julius är begravd, med sig har hon två barn, Alice Signe född 1915 och Anna Paulina född 1917. År 1929 bor hon och barnen i Elfdahlsgården fastighet Backa 57:1 i Backa, där bor hon fram till sin död 16 april 1964. Dömar Alice Signe gift Jonsson och övertar Elfdahlsgården (Backa 57:1) och bor där till sin död 2001 på adressen Flenhällsvägen 7 Backa

**Andra vattendelare, Pers son, Per Persson född 1824.** Han kommer till Gärdebyn och Margareta gården som dräng, där träffar han Margaretas Anna Hansdotter som äger Margaretagården och tycke uppstår, de gifter sig 1855. Han lever och dör där 1893. De får sammanlagt nio barn, varav det yngsta Jon/John Elfdahl född 1880 och hans dotter Mary Elfdahl, gift Leindal som fick treflickor, Monica, Maud och Margot samt sju barnbarn skapar och för den Leindalska släkten in i framtiden.

### Mary Charlotta Elfdahl

Mary är född i Västerås 1911, hennes föräldrar är John Elfdahl född i Gärdebyn, Rättvik och hans hustru Charlotta Boström född 1879 i Överenhörna socken Stockholms län. 1924 flyttade familjen ut till torpet Dysterdal i Kärrbo socken, Västmanland. Mary är gift med Ernst Bertil Leindal född 1916 i Tystberga socken, Södermanlands län. De har tre barn, Monica, Maud och Margot.



FIGUR 2 MARY ELFDAHL G. LEINDAL

## Släktskapsöversikt – släkten Fyr





## Släktskapsöversikt – släkten Elf Dahl



## Soldaterna

För att kunna skaffa sig en någorlunda bättre tillvaro var det många av sönerna – i hela Sverige – som blev soldater. De fick ett torp lite mer att odla på, dock inte i Dalarna där många var själv ägande torpare eller bönder.

Metoden att försörja soldater med jordlotter är urgammal. Den förekom redan i det romerska riket. I vårt land var det under Gustav Wasas tid de första knektarna försågs med jord. Gustav II Adolf tillämpade systemet i större skala, men först Karl XI gjorde i full utsträckning de svenska soldaterna till torpare i fredstid. Den direkta impulsen till svenska krigsmaktens

omorganisation gav det nyss genomkämpade kriget, där endast Karl XI:s personliga ingripande avväjrt en katastrof för landet. Riksdagen 1682 blev

en milstolpe i härorganisationens historia. Efter heta diskussioner, där framför allt adeln kämpade mot de kungliga förslagen, ledde överläggningarna slutligen i oktober till att allmogen i vissa landsändar, bl.a. Östergötland undertecknade ett kontrakt angående det ständiga knektahållet. Då detta kontrakt utgör grundvalen för den del av indelningsverket som berör de "gemena", dvs. meniga knektarna, ska vi närmare gå igenom dess viktigaste bestämmelser.

Men vi återgår till knekten och approbationen (Godkänd). Sitt namn har han fått, och det är ofta samma som hans företrädare på torpet haft. Kontraktet är klart, legan likaså, nu har han bara att taga sitt nya hem i besittning.



FIGUR 3 EN SLAGEN SOLDAT

## Torpet

Ofta blev han sviken i sina förhoppningar, då han såg stugan. Ofta var den belägen långtifrån farbara vägar, och det var ett problem huru man skulle kunna komma dit vår och höst. Och inuti trångt och lågt i taket med ett stort rum om 4 gånger 4 m, försett med spisel, bakugn och vindspjäll. I andra änden av bostaden en kammare utan eldstad och en förstuga, där kläderna skulle förvaras. I stora rummet två små fönster och i kammaren ett.

Det var allt. Men var det väl underhållet kunde man klara sig skapligt. En grenadjär beskriver sitt torp så här. "Bostaden var ett stort rum och ett litet kök. Det fanns ingen ingång till köket ifrån förstugan. För att komma till köket måste man gå genom rummet. Var familjen stor var det svårt att få rum, ty i köket kunde ingen säng få plats. Skafferi saknades. Vinden fick duga till detta ändamål". En annan grenadjär, från Zöderköpingstrakten berättar om sitt torp: "Min blivande bostad innehöll bara ett eldrum och där låg spjället nedfallet i en spisel med flera håll. Så var där ett litet kyffe i jämter rummet att begagna som visthusbod. Hur det för övrigt såg ut, vill jag inte beskriva va. Byggnaderna kunde ju gå an som dåliga sommarbostäder, men vintern emotsåg jag med fasa. När jag sa åt bonden att jag behöver ett spjäll, så blev svaret att det behövs inget spjäll den här årstiden".



FIGUR 4 ETT TYPIKT SOLDATTORP

## Två soldater från Backa



FIGUR 5 VY FRÅN BACKA BY MOT BYN VÄSTGÄRDE

### Anders Lärka

Anders Lärka – en soldat utöver det vanliga. Anders Lärka tillhörde, Boda rusthåll No. 59, 8: e kompaniet, Rättviks kompani i Rättvik, Dalregementet.

Anders Lärka deltagit i 1805 års krig i Pommern och andra kriget i Norge 1814, Enligt generalmönterrullor har han dessutom deltagit, 1808 (I Finland mot Ryssland), och 1813 års krig (Pommern). I död- och begravningsboken har prästen skrivit en nekrolog över Anders Lärka, där står bland annat, att han hade goda färdigheter i sniderislöjd, och han "*komma att älska och frukta Gud och sökte tröst i den heliga nattvarden*", som prästen skriver.

Att han bevistat 1805 års krig i Pommern, Han har varit med vid det andra kriget mot Norge, där han även tillbringade 6 år i krigsfångenskap Han har vidare haft 5 arbetskommenderingar vid Göta kanal, dessutom en arbetskommendering i Stockholm. Prästen skriver vidare: "*Han har varit ofärdig en lång tid, trots detta skötte han sina sysslor med noggranhet och oförtröstad flit. Anders blev sängliggande i sex veckors sjukdom av svullnad och vattusot, han dog stilla och avsmnande i sitt hem*".



FIGUR 6 ELFDAHLSGÅRDEN I BACKA

År 1825 begär Anders avsked från militären på grund av sjuklighet, men står kvar i väntan på förbättring. På mönstringen 1830 är trots sin sjuklighet är han närvarande. Äntligen år 1835 får Anders avsked efter ha bevistat krigen 1807, 1808, 1813 och 1814. I hans avskedsbetyg står "*Tjent med utmärkt beröm. Nu till kroppslig svaghet tills vidare krigstjänst oförmögen. Begär och får avsked samt anmäls till underhåll. Hans längd vid avskedet var 5 fot 8 tum*". Anders dör den 4: e juni 1838 hemma på Elfdahlsgården. I Död- och begravningsboken har prästen i Rättviks kyrka skrivit en nekrolog över Anders. "*Han hade goda färdigheter i sniderislöjd och han kom att älska och frukta Gud och sökte tröst i den Heliga Nattvarden*".

### Lilla Kerstin

Anders och hans hustru Anna Ersdotter från Ingels får fem barn den yngste, Kerstin dör endast ett år och två månader gammal av okänd barnsjukdom, prästen skriver "*den 2: a advent, den 8: e December: "På denna dagens morgonstund hafv vi till graf och hvila en vår vän afliden christendoms syster, Soldaten ärlige och manhaftige Anders Persson Lärka och hans kära hustru Anna Erdotter lilla dotter Cherstin från Backa. Hon föddes därstädes af nämnde föräldrar af 30 september sistledet år och blev efter den naturliga födseln upptagen i det nåda förbund som genom sum emellan Gud och syndare uprättat blivit. Hennes lifstid blef icke lång, ty Han som har målet för vår tid hade henne kär och därför tog han henne bort från en ond och förfärlig värld. Hon insjuknade av en okänd barnsjukdom och dog den 4: e sistledne december klockan 5 om aftonen sedan hon här i världen lefat 1 år 2 månader och 2ne veckor*"

Vid generalmönstringen den 29 april 1791 blir Anders godkänd och antagen

## Per Allvarsam

Även Per Alvarsam utmärkte sig. Pär Allvarsam blir soldat No. 77 och tillhörde Tällbergs rote, Rättviks kompani, Dalregementet.

Per föddes på Elfdahlsgården den 26 augusti 1793, föräldrar är Soldat Lärka, Anders Persson och hans hustru Anna Ersdotter.

Han dör också på Elfdahlsgården den 11 oktober 1878 av ålderdom och han blev 85 år gammal

Pär var gift två gånger fört med Margita "Plog Margita" Hansdotter född 1789 på Elfdahlsgården, Lisel No. 17, Backa och dog 1849 Elfdahlsgården No. 31. Med hans första fru fick han fyra barn. Hans Persson var nummer två i barnaskaran. Han är huvudpersonen i släkten Fyr och hans bror Per Persson utgör huvudpersonen i den Elfdahlska släkten. Med sin andra fru Bleckur Brita Jonsdotter fick han tre barn.

Per var kommenderad till Pommern 1813 och har bevistat 1814 års fälttåg mot Norge. Han var kommenderad till Göta Kanal bygget 1816, 1817, 1821, 1824, 1829 och 1839. Den 19 juni 1845 begär Pär och får avsked från militären. Han har varit med om så mycket, både krig och olika kommenderingar, framför allt kommenderingarna vid Göt Kanal har tagit hårt på honom. Läkarintyg betygar "*en betydlig inskränkt arbetsförmåga som ett resultat tungt arbete vid Göta Kanal*".

## Göta Kanal

Bygget av Göta kanal sågs som en statlig angelägenhet. Till skillnad från tidigare kanalbyggen i landet, där allmogen stått för den största arbetsinsatsen, utfördes arbetet med Göta kanal huvudsakligen av indelta soldater. Detta enligt ett kungligt reglemente från 1812:

*"Til bedrifvande af Canal-arbetet, som i ett sammanhang och utan uppskof företagas bör, vilje vi under byggnadstiden bistå Bolaget med Arbets-Commendering av Vårt och Kronans Manskap till så stor styrka, som med fördel användas kan, och omständigheterna medgifva."*

År 1810 påbörjades det hårda, men hängivet utförda arbetet med att förena Östersjön med Västerhavet färdigt, efter 22 lång år! Mer än 58 000 indelta soldater, ryska krigsfångar och privata arbetare hade lagt ner hela sin själ för att förverkliga Baltzar von Platens vision. Runt 7 miljoner dagsverken à 12 timmar, 84 miljoner

timmars slitsamt arbete, var nu till ända. Detta skulle verkligen firas med pompa och ståt! Dagsschema för soldater vid Göta Kanal \*] Så här såg ett vanligt dagsschema vid kanalarbetet Att gräva Göta kanal kan inte ha varit ett enkelt jobb. I våra arkiv har vi hittat ett dagsschema (dagordning) som stod till grund för grävandet:

04.00 Revelj  
 04.30 – 05.00 Korum  
 05.00 – 08.00 Arbete  
 08.00 – 09.00 Frukostrast  
 09.00 – 12.00 Arbete  
 12.00 – 13.30 Middagsrast  
 13.30 – 16.30 Arbete  
 16.30 – 17.00 Aftonvard  
 17.00 – 20.00 Arbete  
 20.30 – 21.00 Korum och Tapto



FIGUR 7 ELFDAHLSGÅRDEN I BACKA



FIGUR 8 INVIGNINGEN AV GÖTA KANAL 1832

Korum kallas den gudstjänst som morgon och förrättats vid varje svensk trupp och bestod psalmvers sjöngs före och efter en bön upplästes av någon bland manskapet. gudstjänstens slut utropade befälhavaren "Gud bevara konungen och fäderneslandet!", vilka ord upprepades Korum förekommer emellanåt den svenska försvarsmakten, främst trupp i utlandstjänst. Tapto militär signal som innebär återgång till kasern eller bivack för natten. Den kan ges med jägarhorn, signaltrumpet eller trumma. Ursprungligen innebar det också att ölutskänkningen avslutades genom att marketentaren satte tappen till.



FIGUR 9 ARBETANDE SOLDAT VID GÖTA KANALBYGGET

afton  
däri, att en  
vilken  
Efter  
  
av truppen.  
fortfarande i  
bland svensk

Här kan du läsa mer om Göta Kanalbygget, se länk: <https://www.gotakanal.se/sv/historia/att-bygga-en-kanal/>

Efter sin tid i militären och 1851 gifter Pär om sig med Bleck Ur Brita efter hans första fru, Plog Margita dött 1849, blir Pär kyrkvaktare vid Rättviks kyrka eftersom han var en god kristen, kunde läsa och skriva.

Pär var gratialist och uppbar militär pension hans årliga pension från militären var 1866 48 riksdaler riksmünt. Mätt med 2015 års konsumentindex kunde Pär med sina 48 riksdaler riksmünt köpa lika mycket varor och tjänster motsvarande 2 993 kronor.

## Personakt Anna Fyhr (1892 – 1964)



*Fyr Anna Hansdotter, Fyr vid Elfdahlgården i Backa.*

### Anna Fyr (Fuhr) Olofsdotter.

*Vigselnamn: Anna Andersson.* Gift med Axel Julius Andersson.

*Far: Olof Hansson Fyr.* Född 1864-06-20 i Backa Rättvik. Död (73) 1938-01-15 i Backa Rättvik.

*Mor: Anna Andersdotter Fyr.* Född 1868-10-11 i Backa Rättvik. Död (49) 1918-05-27 i Backa Rättvik.

*Född* 1892-05-26 i Backa Rättvik.<sup>1</sup>

*Bosatt* (ca 18) 1911 i Backa Rättvik.<sup>2</sup>

Hon är skriven hemma i Backa innan hon åker till Amerika

*Immigrerad* (19) 1911-10-20 till USA, Montana, Anaconda.<sup>3</sup>

I Utflyttningsboken står det "Soldatdotter" Hon flyttar till sin farbror Alfred som bor i staden Anaconda, Montana USA



*SS Baltic tar Anna till New York.*

*Bosatt* (19) 1911-11-11 i USA, Montana, Anaconda.

Bosatt hos sin farbror Hans Alfred Hansson, I passageralistan M/S Baltic som ankommer till New York via Liverpool den 11 november 1911, finns en adress till Alfred Elfdahl, 801 Park Str. Anaconda Montana USA. Alfred är en farbror till Anna som utvandrat tidigare.

*Bosatt* (ca 24) 1917 i USA, Montana, Anaconda.<sup>4</sup>

Hon kommer att återvända till Sverige, Dalarna och Backa utanför Rättvik

*Ankommer från USA* (25) 1917-11-05 i Elfdahlgården, Backa, Rättvik.<sup>5</sup>

Med sig från USA har hon den knappt fem månader gamla dottern Anna Paulina född den 23 juni 1917 i USA och sin andra tvååriga dotter Alice Signe född 1915 i Anaconda, Montana, USA.

*Äktenskapet upplöst* (28) 1921-05-13 i USA, Montana, Anaconda.<sup>6</sup>

I kyrkboken för tiden, (Rättvik (W) AII:10 (1908–1929) Bild 1380 / sid 1707) "*Gift med Axel Julius Andersson i Anaconda, Montana N. Amerika. Äktenskapet "upplöst i kraft av staten Montanas lagar på [oläsligt]begravning d. 13 maj 1921" enligt af [oläsligt]utslag*".

Dottern Alice Signe "*döpt af N.W.J Nilsson, af sv. luth. pastor*"

*Åter till USA* (29) 1921-08-27 i USA, Ohio, Cleveland.<sup>7</sup>

Hon åker till en adress i Cleveland som är: 8302, Bellevue av. Hon har använt namnet Anna FUHR under resan till USA. Det kan ha att göra med hennes f.d. makes död och begravning den 13 maj 1921??



*SS Gorge Washington tar Anna en andra gång till Amerika.*

*Bosatt (ca 36) 1929 i Elfdahlgården, Backa, Rättvik.<sup>8</sup>*

*Bosatt (ca 47) 1940 i Elfdahlgården, Backa, Rättvik.<sup>9</sup>*

Anna bor på Elfdahlgården och står som "Husmor och egenföretagare av 3,5 ha mark". Hon bor där med sina två döttrar, även fastern Elfdahls Brita finns upptagen som "Änka och hemmansägare av 1,7 ha mark. Dottern Anna Paulina arbetar som "Karamellfabriksarbetare", dottern Alice Signe står som "Hemgöromål".

Övriga som står upptagna på gården är:

Karl Fyhr född 1902-10-31 och är "Sprängare", med sin hustru Elsa f. Mases, född 1909 och deras två barn, Gun Anne-Marie född 1932-07-30 och Maj Ingegerd född 1939-03-02.

Brodern Anders Fyhr född 1893-08-14 och är "Kalkbruksarbetare"

Brodern John/Jon Fyhr född 1908-07-18 och är "Kalkbruksarbetare" tillsammans med sin hustru Maria Kristina f. Dahls född 1914-11-21 hon är "Karamellfabriksarbetare"

*Bosatt (ca 57) 1950 i Elfdahlgården, Backa, Rättvik.<sup>10</sup>*



*Anna Fyr vid Elfdahlgården i Backa.*

*Från vänster, övre raden: Okänd, Annas barn (förmodligen?), Fyr Anna, Annas andra barn (förmodligen?), Monica Leindal. Sittande från vänster Maud Leindal, Okänd, Margot Leindal. Monica, Maud och Margot är döttrar till Mary Elfdahl g. Leindal, hennes far John Elfdahl född 1880 8 Gärdebyn, hennes farfar var Pär Alvarsam soldat och kyrkvärd i Rättviks kyrka.*

*Bosatt (ca 71) 1964 i Elfdahlgården, Backa, Rättvik.<sup>11</sup>*

*Död (71) 1964-04-16 i Backa 57 1, Rättvik, Kopparbergs län.<sup>12</sup>*

Står som Efternamn Anna **FYR**

---

*Äktenskap med Axel Julius Andersson. Död 1921-05-13 i USA, Montana, Anaconda.*

**Barn:**

- . **Domar Alice Signe Fyr g. Jonsson.** Född 1915-08-23 i USA, Montana, Anaconda. Död (85) 2001-05-14 i Backa, Flenhällsvägen 7 791 95 Rättvik.
- . **Anna Paulina Fyr Vakt.** Född 1917-06-23 i USA, Montana, Anaconda. Död (80) 1997-07-27 i Skolgatan 16, Rättvik, Kopparbergs län.
- . **Inga Brita Fyr.** Född 1927-01-10 i Backa Rättvik, Kopparbergs län. Död (0) 1927-01-29 i Backa Rättvik, Kopparbergs län.

## Källor

1. Sveriges Befolkning 1800–1947.
2. Husförhörslängder. Rättvik (W) AII:10 (1908–1929) Bild 1380 / sid 1707.
3. Utflyttningslängd, Ad Online, Utflyttningslängd. Rättvik (W) B:3 (1895–1926) Bild 1160 / sid 108.
4. Husförhörslängder. Rättvik (W) AII:10 (1908–1929) Bild 1380 / sid 1707.
5. Husförhörslängder. Rättvik (W) AII:10 (1908–1929) Bild 1380 / sid 1707.
6. Husförhörslängder. Rättvik (W) AII:10 (1908–1929) Bild 1380 / sid 1707.
7. Ellis Islands, Organisationen, Ellis Islands.
8. Sveriges Befolkning 1800–1947.
9. Sveriges Befolkning 1940. Statistiska Centralbyrån (SCB) - 1940 års folkräkning H1AA:463 (1940) Bild 2190 / sid 190.
10. Sveriges Befolkning 1950, Sveriges släktforskarförbund, Sveriges Befolkning 1950.
11. Sveriges Dödbok 1860 - 2017.
12. Sveriges Dödbok 1860–2017.



## Personakt Elfdahls Brita Gudmundsson (1868 – 1943)

### Elfdahls Brita Gudmundsson f. Hansdotter.

*Far:* **Hans Persson**. Född 1823-05-20 i Rättvik, Kopparberg's län, Backa, Elfdahlsgården. Död (72) 1896-03-30 i Backa 43 Rättvik.

*Mor:* **Anna Andersdotter**. Född 1825-12-14 i Rättvik, Altsarbyn, Rättvik. Död (117) 1943-03-21 i Backa Rättvik.

*Född* 1868-02-28 i Backa Rättvik.<sup>1</sup>

*Bosatt* (ca 0) 1868 i Backa Rättvik.<sup>2</sup>

*Bosatt* (ca 19) 1888 i Backa Rättvik.<sup>3</sup>

*Bosatt* (ca 29) 1898 i Backa Rättvik.<sup>4</sup>

*Gift* (34) 1902-04-05 i Rättvik, Kopparberg's län med **Anders Gudmundsson Elfdahls**.<sup>5</sup>

*Bosatt* (ca 39) 1908 i Backa Rättvik.<sup>6</sup>

*Bosatt* (ca 60) 1929 i Backa Rättvik.<sup>7</sup>

*Död* (75) 1943-03-21 i Backa Rättvik.<sup>8</sup>

*Bouppteckning* (75) 1943-06-25 i Backa Rättvik.<sup>9</sup>

Brita Gudmundsson i Backa, Född Hansdotter avled den 21 mars 1943. Den 25 juni förrättades Bouppteckning i Backa. Boet uppgavs av Sparv Olof Olsson.

*Äktenskap* med **Anders Gudmundsson Elfdahls**. Född 1865-03-01 i Wästgärde No 16, Rättvik. Död (72) 1937-05-23 i Backa Rättvik.



# Bouppteckning Elfdahls Brita Hansdotter g. Gudmundsson

43.

*ett allt blott rättligen avskat  
 och bouppteckningen efter Brita Hansdotter  
 värdar och samt ett sådant försäkrings-  
 i 877 avseende på försäkringen avseende  
 försäkringsbetyg  
 efter den försäkringen eller Ad. Gustaf*

År 1947 den 25 juni försäkrades bouppteckning efter Elz  
 Anders Gudmundssons äska, Brita Gudmundsson i Skellefteå, 2064 Dödsnotiser  
 den 29 februari 1888, åren 1897 och senare till den 21 mars 1943 och som  
 efterhållande efterlämnat:

1. Uträttade barn till Elz och hennes efterlämnade barn:

- a. Sonen Anders Fyhr, Skellefteå,
- b. Dottern Erik Fyhr, Stockholm,
- c. Dottern Göta Fyhr, " "
- d. Dottern Karl Fyhr, Skellefteå,
- e. Dottern Hans Fyhr, Stockholm,
- f. Dottern John Fyhr, Umeå,
- g. Dottern Anna Andersdotter, Skellefteå,
- h. Dottern Finck Karin Andersson, Stockholm,
- i. Dottern Maria - Sofia, Skellefteå,
- j. Dottern Frida Forslund, Karby,
- k. Dottern Livina Eliasson, Stockholm och
- l. Dottern Kristina Hjeltn, Stockholm,

2. Uträttade barn till Margareta Hansdotter, född 1840 efterlämnade barn:

- a. Dottern Brita Järlöv, Skellefteå,
- b. Dottern Maria Järlöv, Skellefteå och
- c. Dottern Matts Kerstin Jonsson, Skellefteå,

3. Uträttade barn till Margareta Hansdotter, född 1840 efterlämnade barn:

- a. Dottern Maria Hansdotter, född 1840, efterlämnade barn  
 alla till namn och vistades i Skellefteå och för vilka  
 till god man föresåts f. *Margareta Hansdotter, född 1840*

